

wij zoeken onszelf
dat is een cliché
maar een van een overdonderde waarheid
dat water nat is
en goud duur
als kind beseffen we ons niet
dat wij onze jeugd in een razend tempo verliezen
als het droomgordijn optrekt
zo rond ons achttiende
zijn wij iedere oriëntatie kwijt
door studie
kunst
avonturen
misschien religie
hopen wij ons eigen ik te leren kennen
in hun wanhoop gaan sommigen de grens over
zij worden dichters
krankzinnigen
abstract painters
Alcoholisten
drug-addicts